



Zondag 4 juli 2021

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Sandra Hermanus-Schröder

T (079) 888 02 34

M 06 21 52 58 68

E scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op: dinsdag en donderdag

Wil Bettenhausen-Baak

T (079) 361 33 65

M 06 17 16 26 19

E wil.bettenhausen@gmail.com

(waarneming pastoraat)

Ds. Marjan Zebregs

M 06 28 10 33 71

E m.zebregs@protestantsekerk.nl

Beschikbaar op: dinsdag

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente.

Bij de dienst

Lieve geloofsgenoten, in de gemeenschap rondom de Pelgrimskerk zijn we gewend om op de eerste zondag van de maand een orde van dienst te gebruiken, die we Orde B noemen. In Orde B zijn de Tien Woorden (Exodus 20) en de Apostolische geloofsbelijdenis opgenomen. De openingspsalm en de lezingen komen uit het gemeenschappelijk leesrooster voor deze zondag. Het thema voor de verkondiging luidt: Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Al met al een verrassende eredienst, waarin de Geest van God van harte uitgenodigd is om onder ons en in ons leven "te waaien waarheen Hij wil"! Een gezegende zondag toegewenst, Sandra Hermanus-Schröder

Wijkerkenraadsvergadering 28 juni

De wijkkerkenraad (WKR) sprak over de organisatie van de vieringen vanaf 1 juli. De anderhalve meter regel blijft in stand. Dit betekent dat we 40 gemeenteleden in de Oase, 74 in de Pelgrimskerk en 65 in de Regenboog kunnen toelaten, afgezien van de medewerkers. Op basis van het advies van de PKN zal ook het samen zingen vooralsnog beperkt plaatsvinden. Gezien de ruimte en de ventilatiemogelijkheden van onze kerkgebouwen is volop zingen op dit moment helaas nog een brug te ver. De gezondheid van onze gemeenteleden, en daarmee het nauwgezet opvolgen van corona-adviezen, is een belangrijke zorg voor de WKR.

- De werkgroep Vieren heeft in een speciale sessie het programma voor de erediensten voor de maanden september t/m december doorgesproken.

Bijvoorbeeld zijn afspraken gemaakt over de muzikale bijdragen en het organiseren van de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Sofie van der Linden heeft toegezegd om te helpen met het bij elkaar brengen van alle vrijwilligers van de drie geloofsgemeenschappen. Zij zal daarbij gebruik maken van een overzicht van de kerkrentmeesters, waarin alle activiteiten staan die plaatsvinden in de PWZZ. Sofie zal enkele personen uitnodigen dit samen met haar te organiseren.

- Vanuit de werkgroep communicatie kwam het voorstel om een beveiligd gedeelte op te zetten voor de website van de PWZZ. Lees meer in het bericht van Els Alebregtse. Vanuit de kerkrentmeesters is gemeld dat over het jaar 2020 een overschot is geboekt van ca. € 30.000,-, met name als gevolg van de vacature van de wijkpredikant.

Namens de WKR wens ik u een goede zomerperiode.

Frits von Meijenfeldt (scriba)

Kerkdienst online

In de zomerperiode, juli t/m augustus, worden vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de Pelgrimskerk, De Oase of De Regenboog.

Het geluid van de dienst wordt dan live uitgezonden via Kerkdienstgemist of Kerkomroep.

De dienst in de Pelgrimskerk op zondag 4 juli is om 10:00 uur voor ieder die dat wil te beluisteren via [Kerkomroep](#).

<http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951>

Het is niet nodig om in te loggen. Later terugluisteren kan natuurlijk ook.

Het is niet mogelijk om op 4 juli een opname te maken, er zal daarom deze keer geen opname op Youtube komen.

Jan Jonker

Reserveren live vieringen

Reserveren voor de live vieringen doet u ook via de link <https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php> door alle velden van het reserveringsformulier in te vullen.

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Willem van Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86 (tussen 19.00-21.00 uur). Bij deze aanmelding dient u op te geven uw voornaam, ev. tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres (voor de bevestiging van de reservering), telefoonnummer (bij voorkeur mobiel), met hoeveel personen u komt, hoeveel kinderen er meekomen of u gebruik maakt van een rolstoel en of u meewerkt aan de dienst.

Willem van Lonkhuyzen

Oproep: uw thema's voor Vorming & Toerusting

Elk jaar wordt in Gaandeweg een programma gepubliceerd voor activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting ten behoeve van de leden van onze wijkgemeente. Het komende seizoen staat in het teken van het thema: "Van U is de toekomst". Dit is ook het jaarthema van de PKN en van een recente visienota van de PKN (zie: protestantsekerk.nl)

Voorheen stelde een kleine groep mensen het programma samen. Na de pandemie en bij de vorming van onze nieuwe wijkgemeente PWZZ gaan wij een nieuwe start maken en daarvoor hebben wij u als gemeenteleden nodig! Heeft u een idee voor een (geloofs-)thema, onderwerp, vraagstuk, spreker en/of boek om aan de orde te stellen in het kader van het programma voor Vorming & Toerusting? Mail het dan aan Henk van Zuilekom, E hwvanzuilekom@hetnet.nl, of bel hem: M 06 21 84 59 48.

Wij achten het belangrijk dat het activiteitenaanbod kan bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge verbinding tussen de leden van de drie oorspronkelijke geloofsgemeenschappen tot één hechte geloofsgemeenschap. Met uw ideeën zetten wij meerdere gespreksgroepen voor de nieuwe wijkgemeente op. Zo willen we bijdragen aan de vorming van één geloofsgemeenschap.

De werkgroep Vorming & Toerusting bestaat op dit moment uit Jan Blankespoor, Klaas van Doeland, Frits von Meijenfeldt en Henk van Zuilekom. Heeft u interesse om met ons mee te doen? U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u verkrijgen via Henk van Zuilekom.

Elke dinsdag Klaverviermaaltijd bij De Oase



Iedere **dinsdag van 16:30 tot 17:30 uur** kunt u bij de Oase een tasje met een maaltijd afhalen. Geef u zich daarvoor op voor maandagavond 20:00 uur op via **E zwovandepor@gmail.com** of bij Ria van Dam, **M 06 49 85 45 26**. Bezorgen is mogelijk, dit wel even aangeven als u zich opgeeft. Ook mensen rondom de Pelgrimskerk en De Regenboog zijn zeer welkom! De maaltijden worden vooraf uitgeschept in disposable bekertjes/bakjes. We vragen een bijdrage van € 2,50 of wat u wilt per persoon. Met de opbrengst sparen we weer voor **gestrande vluchtelingen in Griekenland**, ook het jaarproject van diaconie/ZWO. Sinds de Pasen is al € 850,00 gespaard. Vind je het leuk om te koken, doe gewoon lekker mee. Vrijwilligers zijn welkom! Al is het bijvoorbeeld 1 maal per maand, of om eens een specialiteit van je zelf te bereiden. Meer info bij Grietje Cusell, **T (079) 342 31 12**

(Werkgroep ZWO)

GiVT-app

Sinds enkele maanden werd u via de nieuwsbrief gewezen op de mogelijkheden om voor de collectes te doneren via de GiVT-app of via het bankrekeningnummer van de diaconie van De Oase. Deze mogelijkheden blijven bestaan. Vanaf volgende week vermelden we in de nieuwsbrief alleen nog het rekeningnummer van de diaconie van de Oase. Als u de GiVT-app gebruikt, heeft u die inmiddels hopelijk allemaal op uw telefoon gedownload. Zo niet, dan kunt u de QR-code van de GiVT-app nog vinden op de website: www.pwzz.nl

Els Alebregtse, namens de nieuwsbrief-redactie

Wie wil helpen met de Vakantietas?



Voor de vakantietas hebt u heel royaal gegeven aan geld en cadeautjes. Heel hartelijk dank daarvoor. We willen 180 kinderen blij maken met een leuke tas vol vakantiepulpetjes. De cadeautjes die gekregen en gekocht zijn worden binnenkort verzameld en ingepakt. We zouden daar graag nog wat hulp bij hebben.

Wie wil komen helpen inpakken op dinsdag 13 juli 's ochtends of 's middags? Graag een berichtje naar Tineke Blankespoor **E mcblankespoor@casema.nl** of **T (079) 321 21 64**

Werkgroep Diaconie

Bevestiging Mieke Brak

Op 24 juni 2021 is Mieke Brak bevestigd tot pastoraal ouderling.

Graag wens ik Mieke en een ieder in het ambt van diaken, ouderling, pastor of het ambt aller gelovigen dat zij of hij met vreugde mag dienen. Met vreugde dienen vraagt om een evenwicht tussen God liefhebben, je naaste liefhebben en jezelf liefhebben.

Ik wens iedere lezer een goede balans tussen deze drie vormen van liefde in het dagelijks leven.

Aan het einde van de kerkdienst heb ik onderstaande zegen uit Iona gegeven. Op verzoek deel ik deze zegen hier.

Een zegen over je goede plannen en vrede met wat je bij de handen afbreekt.

Een zegen over de idealen die je hoog houdt en liefde voor de alledaagse dingen die in de weg staan.

Een zegen over je weg naar vrede en recht en vertrouwen dat anderen je op die weg zullen vergezellen.

Een zegen over jou en de mensen die bij je horen, en nabijheid van mensen van wie je het niet verwacht had. Zegen, van God die zo verrassend anders is, en de verrassing dat je *jij* bent, elke dag opnieuw.

Amen!

Ds. Marjan Zebregs

Nieuwsbrief PWZZ

Het zal u vorige week zijn opgevallen. De zondagse nieuwsbrief heeft een ander jasje. De kop en de colofon zijn aangepast aan de nieuwe naam van onze wijkgemeente: Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid (PWZZ), met het logo en de kleuren van de Protestantse Kerk Nederland, net als de PGZ, de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Daar past ook een ander e-mail adres bij. Uw kopij voor het algemene gedeelte of voor activiteiten of voor het wel en wee vanuit de Pelgrimskerk, De Oase of De Regenboog kunt u voortaan sturen naar: nieuwsbrief@pwzz.nl. We ontvangen uw kopij graag voor de woensdag voor 18.00 uur (zie ook de colofon aan het einde van de nieuwsbrief). Ook vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief kunt u sturen naar nieuwsbrief@pwzz.nl

Els Alebregtse, voorzitter werkgroep communicatie

Alleen voor leden

Kent u onze website www.pwzz.nl al? Op de website ziet u het laatste nieuws van onze wijkgemeente en informatie over de wekelijkse kerkdiensten, collectiedoelen en de nieuwsbrief. Ook kunt u zich via de website opgeven, als u een kerkdienst bij wilt wonen. De website heeft sinds kort ook een gedeelte alleen voor leden. Als u het uitklapmenu "over de pwzz" aanklikt ziet u de button "alleen voor leden". Via het aanmeld-formulier geeft u toestemming, dat uw gegevens opgenomen worden en krijgt u toegang tot dit gedeelte. Behalve onze ledengegevens willen we hier ook kerkenraads stukken, nieuwsbrieven met namen en adressen) en foto's gaan publiceren conform het privacy statement op de site.

Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe completer de ledenlijst wordt. Geef u op via www.pwzz.nl Voor meer informatie en verzoek om toegang kunt u ook mailen naar webmaster@pwzz.nl

Els Alebregtse

Samen voor de Stad



Op 25 september willen wij, vanuit het ILOZ: bahai, boeddhisten, christenen, hindoes, joden, moslims, joden, humanisten, in de Vredesweek iets positiefs doen met elkaar voor mensen, die dat nodig hebben uit de stad Zoetermeer.

Samen werken verbindt en overstijgt geloofsovertuiging. Dit doen we in samenwerking met stichting Present. Om organisatorische redenen is opgave nodig **voor 17 juli** via e.alebregtse@iloz.org. We vragen een paar uur van je tijd. Geef je op. Laat zien dat Zoetermeer een stad is van compassie. Kijk voor meer informatie op www.iloz.org of bel me **M 06 49 76 00 75**

Els Alebregtse

Collectes 4 juli 2021

1^{ste} collecte: Binnenlands Diaconaat

2^{de} collecte: Wijkwerk

1^{ste} en 2^{de} collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**,

t.n.v. **Diaconie PGZ Oase** o.v.v. het doel van de collecte



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Zondag 4 juli 2021

Hoe kan ik verder?

Bijbelverhaal: Johannes 5: 1 - 18

Bij het bad van Bethesda wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt, wordt door Jezus aangesproken met de vraag: 'Wil je genezen?'

Daarna zegt Jezus: 'Pak je mat op.' Hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest.

Werkblad 1

Je mag het stripverhaal kleuren. Als je al kunt schrijven mag je een tekst in de ballonnen schrijven en een verhaallijn onder de strip.

Werkblad 2

Op dit werkblad staat een spel rondom de filosofische vraag: zijn zieke mensen ongelukkig? Een vraag die zich opdringt naar aanleiding van de zieke man in Bethesda. Hoe lang ligt hij daar al?

Waar zijn z'n vrienden? Heeft hij die nog wel nu hij niet mee kan doen aan het normale leven? Of zijn ze afgehaakt? Wil hij wel genezen? Misschien is hij zo gewend geraakt aan zijn situatie dat die vraag toch gesteld moet worden: is hij per definitie ongelukkig? In die tijd dachten mensen over zieken dat ze ziek waren door zonden van hun (voor)ouders. Hoe denken wij daar nu over?

Eigen schuld, dikke bult?

Werkwijze

rol met de dobbelsteen en beantwoord de vraag die hoort bij het aantal ogen van de worp. Reageer daarbij op dat wat de voorgaande spelers gezegd hebben en probeer ook iets nieuws in te brengen.

Orde van dienst 4 juli 2021

Plaats: Pelgrimskerk

Voorganger: Sandra Hermanus-Schröder

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 123 vers 1 (NLB)

Moment van stilte

Begroeting en bemoediging

(v.) Genade en vrede voor u en jullie allen, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

(a.) Amen

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer

(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft,

(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid

(a.) en nooit loslaat het werk van Zijn handen

Zingen: Psalm 123 vers 2 (NLB)

Gebed van toenadering

De Tien Woorden, Exodus 20: 1 - 17

Zingen: Lied 885 vers 1 en 2 (NLB)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing OT: Ezechiël 2: 1 - 7

Zingen: Lied 609 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB)

Lezingen NT: Marcus 6: 1 - 6 en 2 Corintiërs 12: 1 - 10

Zingen: Lied 905 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB)

Verkondiging:

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

Muzikaal intermezzo

Apostolische geloofsbelijdenis

Collecten: 1 Binnenlands diaconaat, 2 Wijkwerk

Gedachtenis overleden gemeenteleden

Stilte

Gedachtenislied: Lied 913 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB)

Dienst der gebeden en oecumenisch Onze Vader

Zingen: Lied 425 (NLB)

Wegzending & zegen, met gezongen Amen (3x)

Rondom De Pelgrimskerk

Bericht van overlijden

Op 29 juni is - geheel onverwacht - Thuisgeroepen en heengegaan onze broeder in het geloof. de Heer C.G. Noorloos, in de leeftijd van 94 jaar.

De Heer Noorloos woonde aan de Reimsstraat, waar ik hem in de afgelopen tijd regelmatig heb mogen bezoeken en met hem heb mogen spreken over het leven en ons geloof. De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op woensdag 7 juli 2021, om 14.00 uur, Meerbloemhof te Zoetermeer.

Vanuit de gemeente wensen we zijn kinderen en (achter)kleinkinderen, familie, vrienden en dierbaren Gods kracht en troost toe, in de komende dagen van afscheid nemen. Moge God jullie zegenen,

Sandra Hermanus-Schröder

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar br. E.J. Meijer

Ernest heeft zaterdag 3 juli zijn 77^{ste} verjaardag mogen beleven. Wij wensen Ernest nog goede jaren toe met allen die hem lief zijn. En verder veel sterkte i.v.m. zijn al vele jaren lange taak als mantelzorger voor zijn echtgenote die momenteel verpleegd wordt in "Vivaldi".

CvdT

Jarigen 70+ 4 – 10 juli 2021 **geen jarigen 70+**

Klaverviermaaltijd

Alhoewel deze maaltijd in De Oase georganiseerd wordt, staat deelname open voor mensen uit heel Zoetermeer. Dus ook voor U en jou. Meer informatie in het algemene gedeelte van deze nieuwsbrief.

Douwe Klaucke

Rondom De Oase

Verjaardagen 80+

Zondag donderdag 8 juli is mevrouw A. van den Berg-Helderman jarig. Zij wordt 92 jaar. Adres: Nassaulaan 11 2712 AT Zoetermeer. K. 107

Vrijdag 9 juli wordt mevrouw A.M. Visser-Tap 93 jaar. Albrandswaard, 2716 DG Zoetermeer.

We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor hen hebben.

Bloemengroet

De bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap gaan deze week met een hartelijke groet naar R.J. Houtveen, p/a Fam. de Korte

Mutatie

Gelet op de nieuwe situatie van de POR gemeente, Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, hebben wij besloten ons per 1 augustus 2021 te laten muteren naar de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Wij kijken terug met dankbare herinneringen (2007-2021). Het ga u goed. Rita en Jan de Bruin,

Bericht van overlijden

Met een in De Oase ontvangen rouwkaart vernamen wij dat ons gemeentelid de heer E.A. (Egbert) van den Bol is overleden. Hij overleed op 25 juni 2021, drie dagen nadat hij 91 jaar was geworden. Op de kaart staat dat hij na een langzaam afnemende gezondheid toch nog onverwachts is heengegaan. Hij woonde met zijn vrouw, mevr. J.L. van den Bol-van Beek op het Fivelingo.

Wij wensen haar, hun zoon en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Jan Jonker (ledenadministrateur van De Oase)

Rondom De Regenboog

Geloofsgemeenschap de Pelgrimskerk en de Regenboog

We leven mee met onze geloofs-genoten, broeders en zusters in Christus, die aan het revalideren zijn, die wachten op een uitslag vanwege een onderzoek of een operatie, of die in verdriet en rouw verkeren.

U weet het, ik kom graag bij u langs. Maar wilt u mij helpen en mij een belletje geven of een appje sturen? Dan kom ik graag bij u op bezoek.

Sandra Hermanus-Schröder

Klaverviermaaltijd

Alhoewel deze maaltijd in de Oase georganiseerd wordt, staat deelname open voor mensen uit heel Zoetermeer. Dus ook voor U en jou. Meer informatie in het algemene gedeelte van deze nieuwsbrief.

Verjaardagen 80+

Dhr. L.C.A. Hoogduin wordt op 8 juli 91 jaar

Van harte gefeliciteerd!

Redactie nieuwsbrief PWZZ

Kopij vanuit de geloofsgemeenschappen Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog kunt u sturen naar:
nieuwsbrief@pwzz.nl

Voor de Nieuwsbrief van zondag 11 juli graag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 7 juli voor 18.00 uur**